

## SİYASİ PERDELERİN ARKASI

Babilik ve Bahailiğin doğuşu ve gelişmesi ile ilgili tarihi olaylar hakkında araştırmalar yapmış pek çok uzmana göre, bu sapık fırkaların oluşturulmasında Çarlık Rus devletinin, İran halkı arasında oluşturduğu ayak izleri, günümüzde açık seçik, belirgin olarak görülmektedir. Bugün tarihin sayfalarına dönüp baktığımızda Çarlık Rusya' sının Bahailik vasıtasıyla İran halkı arasında ayırmacılık ve nifak oluşturmaya çaba gösterdiği, açıkça belli olmaktadır.

Çarlık Rus devletinin Bolşevik Sovyet devrimi ile sone erdirilmesinden sonra Bahailik bu kez kendisine yeni bir emperyalist destekçi bulmakta gecikmedi. Bahailer, bu kez sömürgeci İngiltere İmparatorluğu tarafından kendi hedefleri yolunda kullanıldı. Bu kullanma ve müşterek çalışma, özellikle İngilizlerin Osmanlı Devletine saldırması sırasında Filistin bölgesinin işgali ve İsrail Devletinin kuruluşu öncesinde gerçekleşmiştir. İngilizlerin, Osmanlı Devletine karşı Ortadoğu'da başlattıkları istila hareketleri sırasında (1. Dünya Savaşı sırasında) Bahailerin İngiliz ordusuna etkin yardımları olmuştur. Bahailerin bu yardımlarına karşılık İngilizler, Bahailerin o dönemdeki yöneticileri Abdülbaha'ya (Bahai tarihindeki 2. yönetici) Filistin işgalinde Osmanlı Devleti'ne ihanetleri ve İngiliz kuvvetlerine yardımlarına karşılık "KNIGHTHOOD" yani İngiliz onursal şövalyelik madalyası verdiler ve kendilerine sadakatlerinden dolayı da "SİR" makamı ile de taltif ederek ödüllendirdiler.

Bu olay, Bahailerin İslam düşmanlığı ve emperyalist İngiliz işbirliğinin resmi ve tarihsel bir delilidir aynı zamanda. İkinci Dünya savaşı sonrasında 1947 yılında İngilizlerin de desteği ile Filistin toprakları üzerinde kurulan İsrail Devleti ve diğer emperyalist devletler ile Bahailerin arasındaki ilişkiler daha da güçlenerek derinleşti.

Bu tarihsel olayların ışığında İran halkı, ilk başından beri Bahailiğin sömürgeciler tarafından ortaya çıkartılarak desteklendiği gerçeğine inanıyor. Doğal olarak Bahailer bu acı ve açık gerçekleri kabul etmiyorlar. Onlar Bahaî önderleri ve sömürgeci işgalciler arasındaki samimi dostluğu normal bir irtibat olarak değerlendirirler ve hatta bunu ilahi ve kutsal bir ilişki olarak kabul ederler.

Babilik ve Bahailik hareketinin gelişmesini tarihçiler, araştırmacı bilgi ve fikir sahiplerinin çeşitli görüşleri olmuştur. Bazıları bu sapık fırkanın oluşumuna kademeli

ve aşamalı olarak bir yapı özelliği gösterdiğini öne sürmekteler; bazıları onları bir itikat akımı olarak kabul ediyor ve diğer bazıları ise onları tamamen reddediyor. O halde gerçek nedir?Bu farklı görüşler içinden gerçeği nasıl öğreneceğiz

Bu soruların cevabını ancak tarafsız ve akademik bir araştırmayla cevapvermek mümkündür.Sorulardaki önceliği şu konu oluşturmaktadır: “Bahailik sömürgeciler tarafından mı ortaya çıkarılmıştır yoksa bu görüş Müslümanların uydurduğu bir ithammıdır?”

Bahailer bu iddiayı reddetmek için ilk adımda diyorlarki bizim dinimizin inançlarında, siyasete karışmak haramdır.Fakat bize göre onların bu iddiası hiç de inandırıcı olmadığı gibi akıl ve mantığa da uymayan bir iddiadır. Siyasetle ilgilenmemek de başlıbaşına siyasi bir tercihtir ve tüm dinlerin yaşama dair öneri ve çözümleri de sosyolojik olarak birer siyasi boyutu ve yapısı olan tercih ve çözümlerdir. Kaldı ki bu iddialarının akla ve mantığa aykırı bir yönü daha vardır. Her insanın inancına bağlı olarak yaşamına dair tercihleri ve karşılaştığı sorunlar içinde oluşturduğu çözümleri vardır ve bu da çok doğaldır. Aklını kullanabilen her insanın yaşadığı sokak, mahalle, şehir ve ülkesinde alınacak kararlar üzerinde görüş sahibi olması gerekir. Dünyadaki farklı ülkelerde alınan bu kararlar, o ülkenin siyasi yapısı ile ilgilidir ve halkın da doğrudan veya dolaylı bu kararlara katılmasına çalışılır. Ülkelerde yaşayan insanlar da doğrudan veya dolaylı kendilerini ilgilendirecek olan alınacak bu kararlar üzerinde farklı düşüncelere sahip olabilirler ve tüm bunlar ülkenin siyasi yapısı içerisinde cereyan eder. Siyaset ile ilgilenmemek demek, insanın kendisi ve yaşadığı toplumdaki yaşam üzerine (sorunlar, çözümler v.s.) düşüncesi olmadığı anlamına gelir ki bu durum, aklını kullanabilen, temyiz kudreti bulunan normal insanlar için imkânsızve tahammül edilemez bir durumdur. Toplumda yaşayan bir insanın çevresinde olup bitenlere duyarsız, yasalar ölçüsünde tepkisiz olması bir şeye işaret eder ki o insanın akli yapısında bir sorun olduğuna! Kaldı ki dünyadaki sorunlara çözüm getirdiğini iddia eden bir dinin siyaset yapmadığı iddiası da gülünç ve komiktir. Bu yüzden Bahailerin “siyasetle ilgilenmeme” iddiaları, gerçeği gizlemeye yönelik, akla mantığa ve gerçek yaşamın akışına ters, yanıltıcı bir iddiadır.

İslam dininde başkalarına yönelik asılsız iddialar ile iftira atmanın yasak ve haram olduğunu biliyoruz. Öyleyse İran halkının Müslüman olarak iftira haramdır hükmüne

inandığı halde Bahailere yönelik olarak: “Siz Bahailer, gerçekte sömürgecilerin işbirlikçisiniz” demeleri, çok ciddi bir suçlamadır ve bizce araştırılmaya değer bir iddiadır.

Bahailerin siyaset ile ilgilenmedikleri iddiaları ve buna karşı olarak öne sürülen “sömürgeciler tarafında” insanlığın zararına çalıştıkları iddialarından doğruluğunu araştırmak için kendimize metod olarak etkili çözümler bulabiliriz. İlk metodumuz: Bir dinin içindeki yasaların yanı sıra o inancın temsilcisi ve yöneticisi olanların amaçları kadar çalışmalarına ve faaliyetlerine ve bunların neticelerine bakmamız icap ederyönündeki araştırma konusudur. Bu metodun öncelikli faydası da sözleri ile uygulamaları farklı olan samimi yetsiz, ikiyüzlü, riyakâr yapıların ortaya çıkarılmasına ışık tutmasıdır. Bu konuda özellikle tarihsel olayları analiz etmek için de verileri çok farklı kaynaklardan derleyebiliriz. Tarihi olayların yorumu, inanca göre farklılık taşıyacağından farklı görüştekilerin yanı sıra mesela Bahailerin kendi kaynaklarındaki yazılardan da faydalanılacaktır. Bu durumda tarihsel olayların kendi kaynaklardan faydalanıldığı için Bahailerin itiraz etme gibi bir durumları bulunamayacaktır.

Biz, Bahailerin emperyalistlerin emirlerinde ve onların koruyucu kanatları altında geliştiklerine dair bu araştırmamızda Bahai kitaplarından açık ve yeterli miktarda tarihi belgelerden deliller derlemeye çalıştık. Hakemlik size ait olmak üzere bu yazılı kaynaklardan delilleri sırasıyla sizlere sunacağız.

Babilik ve Bahailiğin yabancılarla olan irtibatlarını, iki ana başlıkta ve her ana başlıkta da bu konuyu, 2 farklı bölümde inceleyeceğiz.

Birinci yazıda Babilik ve Bahailiğin Çarlık Rusya ile irtibatını gözden geçireceğiz. Bu yazımıza, “ÇARIN AYAK İZİ” adını verdik

İkinci yazımızda Osmanlı imparatorluğu ve Bahailik arasındaki ilişkiyi ve daha sonrada Bahailer ve İngilizler arasındaki samimi ve sıcak irtibat ve onun peşine de Bahailik ve İsrail arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Bu yazıya da, “SÖMÜRGE PİRİ” adını verdik

Her iki yazıda şu konuyu ele alacağız ki eğer Babilik ve Bahailiğin doğuşunda sömürgecilerin müdahalesi olmamışsa bile bu fırkaların büyümesi ve yayılması işgalci güçlerin kucağında gerçekleşmiştir.

## ŞİRAZ'DAN KAÇIŞ

Mirza Ali Muhammedi Şirazî, zuhuru beklenen Mehdi'nin "Babı" veya beklenen Mehdi'yeulaştıracak bir kapı olduğu iddiasında bulununca; Şiraz halkı bu yalan ve sahtekârlıklaraitiraz ederek yüksek perdeden tepkilerini gösterince, durumdan haberdar olan Şiraz Valisi, olaya el koyarak halkı infiale sürükleyen ve macera arayan Babiddiasındaki şahsı, yakalatarak sorguya aldırdı. Bab olduğu iddiasında bulunan şahıs, yediği bir tokat ile uyuduğu hülyalı âlemden uyanmış ve yaptığı yanlış anlamış gibi tüm iddialarını geri aldı. Akabinde Valinin emri ile de Şiraz şehrinin Vekil Camisinde minbere çıkarak Cami cemaatine hitaben daha önceki iddialarını geri alarak, şöyle dedi:

*"Tanrının laneti, beni Mehdinin mümessili olarak bilenin üzerine olsun; Tanrının laneti, beni İmamın kapısı olarak bilenin üzerine olsun; Tanrının laneti, beni Allah'ın birliğini inkâr ettiğimi düşünenin üzerine olsun; Tanrının laneti, beni Hz.Peygamberi inkâr ettiğimi düşünenin üzerine olsun; Tanrının laneti, beni Tanrının gönderdiği Peygamberleri inkâr ettiğimi düşünenin üzerine olsun; Tanrının laneti, beni, İmamları inkâr ettiğimi düşünenin üzerine olsun."*(Kaynak: "NEBİLTARİHİ"kitabıTürkçe tercümesi sayfa 26).

Bu itiraftan sonra devlet görevlileri, Hz. Mehdi ile halkın arasında "Bab" olduğunu iddia eden Mirza Ali Muhammedi'yi takibe ve ağırlaştırılmış tedbirler ile nezaret altına aldılar.Bu arada olayların yaşandığı Şiraz şehrinde bulaşıcı kolera (sitma) hastalığı yayılmaya başlamıştı. Takibat altında olan Bab, bu kargaşa ve telaştan yararlanarak şehirden kaçma fırsatını buldu ve korku içinde İsfahan şehrine gitti (Kaynak: Kevakib el Duriyyeh kitabı C1-S.104).

Bab, Şiraz'dan kaçışı sırasında İsfahan'a yaklaşınca, buşehrin valise olan Menuçehr Han-ıMuteidu'd-Devle'ye(Menuçehr Han Gürci Mutemededdüle) bir mektup yazarak; ona Şiraz'dan kaçma macerasını anlattı ve İsfahan'da kalması için bir ev hazırlamasını istedi (Kaynak: Nebil Tarihi, sayfa35).

### GÜRCÜ MENUÇEHRHAN KİMDİR?

MenuçerhanMutemid, soy bakımından Ermeni ve Gürcü kökenli bir hristiyan asıllıydı.Onun geçmişi hicri 1794 senesine kadar eskiye gitmekteydi. Gürcü Menuçehr, İran ve Rus devletleri arasındaki savaşta, Gacar (Kaçar) Şahı Ağa Muhammed Han ordusu tarafından Tiflis'ten esir alınarak, İran'a getirilmişti. Menuçehr Han, İran'da kendisinden göstermiş olduğu yetenekler dolayısıyla (ve belki Rusların istihbarat teşkilatı tarafından görevlendirilmesi sayesinde) İran'ın Gacar (Kaçar) hükümeti teşkilatında ilerledi ve devlet sarayında nüfuz kazandı; bu nüfuzu sayesinde hicri 1839 -1842 seneleri arasında İsfahan şehrinin Valilik memuriyetine atanmış oldu. Menuçehr Han karakter bakımından

yöneticilik özelliği olan, tedbirli bir insandı. Bununla beraber Menuçehr Han'ın katı, zalim, sert yürekli bir huyu vardı diğer Gacar (Kaçar) valileri gibi büyük bir zenginlik ve servete sahip oldu. İran'ın meşhur zenginlerinden sayılırdı; Tahran'da "Mutemedi" adında bir de basım merkezi kurmuştur.

Menuçehr Han ve Ali Muhammedi-i Bab arasında daha önceden bilinen tanışmaya dayalı hiç bir irtibat bulunmamaktaydı. Bununla beraber Menuçehr Han, Bab'ın mektubunu alırmaz, İsfahan Camii imamı olan Sultan'ulUlemaya bir mektup göndererek cami imamına, kendi evini Bab için hazırlaması ve kendi kardeşini de Bab'ı karşılamak üzere şehir dışına kadar çıkması için emirler verdi.

Menuçehr Han'ın yaptığı bu garip davranışlar bizim için pek çok soruyu akla getirmektedir. Neden Menuçehr Han Bab'a bu derecede saygı göstermiştir?! Bilindiği gibi Bab ve Menuçehr Han arasında geçmişte hiç bir tanışma yokken ve üstelik de Bab, Şiraz Valisi tarafından bir isyancı olarak gözaltındayken. Hatta kendi mektubunda açıkça Menuçehr'e yazdığına göre de Şiraz'da devlet görevlilerinden gizlice kaçmış olduğu halde! Bab'ın özelliklerini göz önüne aldığımızda, devletin Valisi, hangi nedenlerle devletin aradığı halkın arasında infiale neden olacak dolandırıcılıklar peşinde olan bir suçluya büyük ve tehlikeli riskleri göze alarak gizlice yardım ve yataklık eder?

Geçmişten gelen bir tanışıklık ve samimiyet de bulunmadığına göre Menuçehr Han hangi nedenlerle kendini büyük tehlike ve risklere atarak aranan tehlikeli bir şahsı gizlice koruma ihtiyacı hissetmiştir.

Bizce cevabı basittir aslında. Vali olduğu devlete ihanet davranışları içerisinde olan Vali Menuçehr Han, aslında gönülden ve yürekten bağlı olduğu ve saydığı bir otoritenin emirlerini, valilik yaptığı ülkeye tercih etmiştir. Aslında, Behiyye (Bahaî eserlerde Rus Çarlık devletine verilen lakap) Çarlık Rusya'sının eski bir vatandaşı olması, Çarlık Rusya'sının da petrol ve doğal kaynaklar zengini İran'da güçlü bir yönetim yerine müdahale edebileceği ve iç karışıklıklara yorgun ve bezgin bir ortam istemesi gerçeği birebir örtüşmektedir. Aslında bu konudaki delillerimiz, yukarıda anlattığımız akli varsayımlardan ziyade ileride bahsedeceğimiz maddi vakıalar ile de konu belirginleşmektedir. Çarlık Rusya'sı, ileride kullanmayı düşündüğü Bab iddiasındaki Ali Muhammedi Şirazi'nin korunmasını, İran'daki güvenilir adamı Vali Menuçehr'den

istemişti ve O da büyük ve tehlikeli riskleri göze alarak Vali memuru olduğu devlete ihanete rağmen emri yerine getirerek, aranan suçluya gizlice yardım ve yataklık etmişti.

### İKİYÜZLÜ DAVRANIŞ veya RİYAKÂRLAR TİYATROSU

Yazılı kaynaklara göre Bab,İsfahanCami İmamının evine yerleşti ve gecelerin birisindeİmamın isteğine göre Kuran-ıKerim'in "AsrSuresine"bir tefsir yazdı (bu tefsirin içeriğinde, Şiraz'lı Ali Muhammed,Bab'lık iddiasında bulunmuştur)ev sahibi bu tefsiri beğendi.Bu haber,MutemidMenuçehr'eulaşınca hemen Bab'ınbulunduğu yere gelmiş. Bab'lık iddiasında bulunan Şiraz'lı Ali Muhammed veİsfahan Cami İmamıSultan'ulUlema'nın buldukları yerdeİsfahan'ın bazı din bilginleri de misafir olarak bulunuyorlarmış. Menuçerhan orada bulunanlardan son peygamberimiz Hazret-i Resulü Ekrem (SAV)'in peygamberliğinin isbatına ilişkin bazı kanıtların talebinde bulunmuş. Güya onlar cevap vermekte aciz kalınca,Mirza Ali Bab, Hz. Muhammed (SAV) hakkında hemen bir risale yazıyor;Menuçehr, o risaleye bakınca heyecanlanıp hemen İslâm dinini kabul etmiş ve yüksek sesle de bunu oradakilere de itiraf etmiştir. Bu itirafın ardındanMenuçehr şöyle devam etmiştir:“**BU ZAMANA KADAR İSLÂM DININI KALPİÇTENLİĞİİLE KABUL ETMEMİŞTİM...**”(KAYNAK: NEBİL TARİHİ, SAYFA 36)

Olaya tarafsız gözle bakmaya çalışalım. Bu hikâyeningerçek olduğunu varsayalım. Bu halde bile Menuçehr'in yalancı ve safsatıcı birisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Zira Gacar (Kaçar) hükümeti hiç bir zaman müslümanolmayan birisini valilik makamına getirmezdi. O halde ya Menuçehr, yabancıların ajanı olduğu haldeİrandevletini aldatmıştır veya ikinci halde deMenuçehr,Bab'ı aldatmış ve onu oynadığı oyuna dâhil edebilmek için hile ile iddialarda bulunmuştur. Aslındabu herikiteorinin de doğru olabilme ihtimali bulunmaktadır.

### MENUÇEHR,İRAN ŞAH'ININ EMRİNE KARŞIGELİYOR:

Menuçehr'in, İran Şah'ının emrine karşı gelmiş olduğu konusu, Bahaî kaynaklarında açıkça yazılmıştır. Şimdi bu yazıyı inceleyelim:

*“Menuçehr'inBab'ı açıkça himaye etmesi sonucunda Babilerİsfahan'da açıkça tebliğ yapmaya başladılar bu durum gittikçe İsfahan halkının itirazlarına sebep olmaya başladı.Umutlarını MenuçehrHan'dan kesen İsfahan halkı, bu vaziyeti İran Şahı Muhammed Şah'a şikâyet ettiler.Bu itirazlar sebebinde Muhammed Şah,İsfahan valisinden, Bab'ı derhal Tahran'a göndermesini istedi.Menuçehr, halkı yatıştırmak için*

*bir hile düşündü. Plana göre O, Bab'ı bir kaç memurla Tahran'a doğru yolcu etti; fakat bu kafile biraz uzaklaşınca Menuçehr'in emriyle memurlar Bab'la birlikte başka bir yoldan gizlice İsfahan'a döndüler*(KAYNAK: NEBİL TARIHI, SAYFA 36).

Bu tarihi olayı okuyunca akla şu sorular gelmekte:

1- Menuçehr'in devletin İsfahan şehrindeki en büyük idari yöneticisi, otoritesi ve temsilcisi olmasına rağmen devletin gönderdiği emri çiğneyerek Bab iddiasındaki aranan suçluyu koruması neticesinde onunla Bab arasında normal olmayan bir irtibat ve ilişki olduğunu göstermez mi?

2- Menuçehr, yabancı bir devlet desteği olmadan devlet yönetiminin emrini nasıl çiğneyerek yasal düzene ve güce karşı direnebilmiştir?

ALDATICI VAATLER!:

Bab, İsfahan sarayına döndükten sonra Hurşit sarayında muhteşem bir tarzda ağırlandı. Menuçehr onun mükemmel bir keyif içinde olması için güzel bir kızı onunla evlendirdi (kaynak: "Hz. Bahau'llah kitabı" ve "Zuhurulhak" kitabı 3.üncü bölümü, sayfa 5) Babın birinci eşi Şiraz'da kalmıştı ve bu kız onun ikinci eşiydi. Ayrıca her akşam Hurşit sarayına ziyaretçilerin gelmeleri sağlanarak gelerek Bab'ın sözlerini dinleyip öğretilerini tebliğ almaları sağlanmaktaydı (kaynak: Kevakib eldurriyyeh kitabı cilt:1-sayfa 75).

Evveliyatı, bir kumaşçı oğlu olan kişi (bab) muhteşem bir sarayda ve zengin bir vali yanında yaşıyordu. Güzel bir eşi vardı; en iyi yiyecek, giyecekten yararlanıyordu ve çevresinde öğretilerini aktardığı bir mürit topluluğu oluşmuştu. Müritleri ile serbestçe toplantılar yapmakta, görüşmekteydi. Üstelik ve önemli olan konu da Menuçehr'in sahip olduğu devletin imkânlarını Bab'ın, Babîlik konusundaki öğretilerini yayması için koruyup gözeterek cesaret vermekteydi ve hem de maddi, manevi yardımlarıyla teşviklerde bulunmaktaydı. Menuçehr, ayrıca himayesine aldığı Bab'a şu vaatlerde bulunmaktaydı:

1- Menuçehr, kendi servetinden Bab'a 40 milyon Frank vermeyi taahhüt etti (kaynak: Bahai Dini 1.Yüzyılı, Sayfa:20).

2- Menuçehr, aldatıcı cazip laflarla Bab'ı etkilemeyi başararak tasarlamakta olduğu plana onu dadâhil etti. Bab'ı ikna ettiği plana göre güya Gacar (Kaçar) Sultanı Muhammed Şah'ı Babî inancına davet edecek ve sonra Şah'tan alacağı destekle Babîliği dünyaya yayacağını;

- 3- Önlerinde engel olarak gördükleri Sadrazam MirzaAga'sinin, Şahıngörevden azledilmesini talep edeceğini;
- 4- Şah'ın kız kardeşlerinden birisini Bab ile evlendirmek için isteyecek ve düğün masraflarını karşılayacağını;
- 5- Dünya krallarını, Bab'ın müridi yapacağını;
- 6- Bütün diğer din adamlarını yeryüzünden yok edeceğini (kaynak: Farsça Nebil Tarihi, sayfa: 201);
- 7- İran Şahı'nın Bab'ın mübarek inancını kabul etmediği takdirde ona karşı savaşaacağını ve bu savaşı iki sene kadar sürdüreceği (kaynak: Zuhurulhak kitabı, Cilt 3, Sayfa: 93), iddiaları ile Bab ile bir işbirliği başlatmış oldu.

Olaylar ve Gelişmeler neticesinde aklımıza bazı sorular gelmektedir. Mümkündür ki siz muhterem okuyucuları için de aşağıdaki ve buna benzer sorular akla gelmiştir.

- 1- Mezhebi ve dini bilinmeyen Gürcü Menuçehr Han, Muhammed Şah'ı hangi mübarek itikada davet edecekmiş? Eğer Menuçehr Han cami hocalarının toplantısında ki Bab yazılarını okuduktan sonra yeni Müslüman olmuşsa şüphesiz İslamiyet'in insan ve topluluk olarak yaşama dair kurallarını ve ibadetlerini öğrenmesi gerekirdi. Oysa bir inanç cahili olarak hangi engin mukayeseli din bilgisine dayanarak şahı yeni mübarek inanca davet etme cesaretini gösterebilmiş?
- 2- Şahı iç savaş ile tehdit etmek ve kendi servetinden Bab'a 40 milyon frank ödemeyapmak için amacı neymiş? Bab o zamana kadar ancak Hz Mehdi naipliği iddiasında bulunmuştu
- 3- Menuçehr Han hangi nedenlerle Bab'ı, Şahın kız kardeşiyle evlendirecekmiş ve bu evliliğin masraflarını da kendisi karşılayacakmış?
- 4- Bütün dünya krallarının kolaylıkla Bab'ın inancına boyun eğecekleri iddiasının gerçekte bağdaşır yanı var mıdır?
- 5- Din adamları hangi suçtan öldürülüp yok edilecekmiş?

Olayların neden sonuç ilişkilerini daha iyi anlamak için bazı bilgileri vermekte fayda vardır. Bu yaşananlardan az zaman önce Rusya Çarlığı, İran' a karşı iki kanlı savaş açmıştır. Rusya tarafından açılmış bu savaşlarda Rusya, tüm İran topraklarını işgal etmek amacıyla hareket etmiştir. İran ordusunun başarılı komutanı Abbas Mirza, Rusların hücumları önünde fedakârlıkla direnmişse de maalesef bu savaşlar sonunda İran ve



Ruslar arasında imzalanan anlaşmaya göre İran topraklarının önemli bir bölümü,Rusların işgaline girmiş oldu.

Bu kanlı savaşlar sırasında Ruslar İran'ın din âlimlerinin halk arasında ne kadar etki ve nüfuza sahip olduklarını öğrendiler; ayrıcaRuslar, İran din adamlarının halk üzerinde bölücülük fitneleri karşısında nekadar önemli rolleri olduğunu da biliyorlardı.

Rus Çarlığı,Bab fitnesinin,İran devletine isyan olarak savaflara dönüşmesindekigelişmelerde Şirazlı Ali Muhammed-i babın etkin rolü olduğunu biliyordu.

Bunun yanındaMenuçehr Han İran'ın din hocalarından olan kinini göstermek içingerektiğinde desteklemek ve kullanmak üzere Bab fitnesi için himayeediyordu.Menuçer Han'ın Ali Muhammed-i Bab'ı himayesi, Şiraz Vekil CamisindeBab'ınyaratığı olaydan hemen sonra gerçekleşti.

Aslında Menuçehr Han'ın bu himayeleri sonucunda Şirazlı Ali Muhammed'in kendi bâbilik iddiasını yeniden başlatmasına neden oldu.

Bu arada garip bir gelişme oldu:Menuçehr Han'ın eceli geldi ve öldü!1847 yılının başlarında Bab'ın hamisi ve İsfahan valise Menuçehr Han Gürci Mutemededdüleve fatetti.

Menuçehr'in vefatıyla, Bab'ınValiliğe ait Hurşit Sarayında gizlenmiş olduğu ortaya çıktı ve bu haber her yere yayıldı.Menuçehr Han'ın yeğeni ve İsfahan Valinaibi olan Gorgin Han,İran Sadrazamı Hacı Mirza Agasi tarafından Ali Muhammedi Bab'ıTahran'a göndermesi için görevlendi.Bab,Tahran'a götürülürken başkentten bir başka emir daha geldi:"Bab'ıİran'ın kuzeyindeki Makukalesine götürün." Bu emir üzerine Bab, Maku kalesine nakledildi.

#### CİHAD ÇAĞRISI:

Ali Muhammedi Bab,Maku kalesinde hapisteyken,İran devletine karşı cihat hükmünü verdi. Bu çağrısı, Babilerin devlete isyanına ve İran'da üç kanlı iç savaşa sebep oldu.Bu savaşlar, İran'da büyük mal ve can kaybına yol açtı.

Bab bu suçtan yargılanıncadin adamları, onun akıl hastası olduğuna karar verdiler.Akıl hastalığı teşhisi nedeniyle ona ölüm cezası verilmedi fakat İran'ın tedbirli ve ünlü veziri "Mirza Tagi Han Emir Kebir",Babilerin yaptıkları savaş cinayetleri yüzünden Bab'ın idamına hüküm verdi.

## BAB'IN İDAMINA RUSLARIN TEPKİSİ :

- 1- Rus konsolosu, Tebriz şehrinde hazır bulunarak Bab'ın idam edilmesini orada izledi.
- 2- Rus konsolosu, idam sırasında ağlayarak gözyaşı döktü(kaynak:Kevakib el Durriyeh c.1s.248)
- 3- Rus konsolosu, idamdan bir gün sonra Bab'ın cenazesine ressam getirerek, onun cenazesinin resmini çizdirdi (Bahai Dininin 1.inci yüzyılı S.20 ).

Bahailerin iddiasına göre Bab'ın cenazesi Süleymanhan Afşar tarafından Tebriz hendeğinden çalınarak, Hacı Ahmet Milani İpek Fabrikasına nakledildi ve oradan Tahran'a gönderildi ve 60 yıl sonra, Filistin'in Hayfa şehrine nakledilmiştir (Bahai dininin 1.inci yüzyılı S.20 )!.

Gelişmelerin neticesi doğal olarak Babi ve Bahailere sorulacak bazı sorular aklımıza gelmektedir:

- 1- Çarlık Rus devleti, neden Bab'ın idam sahnesi ile özel olarak ilgileniyordu?
- 2- Bab'ın idamı sırasında Rus Elçisinin ağlama sebebi neymiş?! Acaba Rus Çarlığı, vefalı bir hizmetçisini mi kaybetmişti? Yoksa Rus Çarlığı, İran'da yaratmış olduğu fitne için sevinç gözyaşımı döküyordu ?
- 3- Neden Bab'ın cenazesi neden Ahmet Milani fabrikasına naklediliyor? Bahai yazılı kaynaklarına göre Ahmet Milani, Rus Çarlığının himayesi altında olan bir Babiydi (kaynak: Kevakib kitabı, sayfa:249).

## NASİRİ RİDDİN ŞAH'A DÜZENLENEN SUİKAST TERÖRÜ:

Bahai kitaplarda adı geçen ve önem taşıyan konulardan biri de Gacar (Kaçaar) Şahı Nasiridin Şah'a düzenlenen suikast olayıdır.

Gacar (Kaçaar) devlet reisi Mirza Tagi Han Emir Kebirin, Bab'ı idam etmesi ve onun peşinden Babilerin İran'ın Mazenderan, Neyriz ve Zencan bölgelerinde meydana getirdikleri iç savaşın bastırılmasından sonra, Babi müritler, hem Nasiriddin Şah ve hem de Sadrazam Emir Kebirelerin kine beslemeye başladılar. Bu arada Sadrazam Emir Kebirin ölüm haberi Babiler arasında sevinçle karşılandı. Ancak onlar Gacar Şahından intikam almak için fırsat aramaktaydılar. Bu sebeple Şahın suikast terör planını hazırlayarak, uygulamaya geçtiler fakat Şah, suikast olayından kurtuldu. Her ne kadar Babi yazarlar,

Babi öndegelenleri, Bahauallah'ı NasiruddinŞah teröründen habersiz ve suçsuz göstermeye çalışsalar bile, bu terör eyleminden sonra vukua gelen olaylar incelendiği zaman şu sonuca varırız ki Bahauallah'ın bu suçtan temizlenmeye çalışılma sebebi aslındabu suikast terörünün başarısızlığından kaynaklanmıştır. Bu konuda Bahailerin yazılı kaynaklarına müracaat ederek Bahailerin “NebilTarihi” kitabından bu olayları okuyalım: Türkçe Nebil Tarihi,yirmialtıncı bölüm, S.115:

**“Hz.BAHAUULLAH LAVASAN'DAIKEN DIN KARDEŞLERINE YAPILAN VAHŞICE ZULÜMLERE DAYANAMAYAN SADIK-İTEBRİZİ VE FATHULLAH-I KOMİ ADINDAIKİ CAHİL BÂBİ GENCİNİN, ORDUSU İLE BİRLİKTE ŞEMİRAN'A GITMEKTE OLAN ŞAH'A, ÖÇALMAK GAYESİYLE, HÜCUMETTİĞİ HABERİGELDI. DAHA MÜESSİR BİR SİLÂH KULLANACAKLARI YERDE, SAÇMA MERMİLERİ KULLANMALARI, BU İKİ GENCİN CEHALET VE SAFLIĞINA TANIKLIKEDEN BÜYÜK BİR DELİLDİR. SAÇMA MERMİLER ŞAH'IN VÜCUDUNDA ANCAK HAFİF BİR YARA AÇABILMIŞTI. BU İKİ ŞAHIS, AKILLICA PLANLANMIŞ BİR SUIKAST ARACI OLSALARDI, MUHAKKAKKI KENDİLERİNE, SAÇMA YERİNE AĞIR MERMİ KULLANMALARI TAVSİYE....**

Bir insanın kalbindeki niyet, onun dilindeki sözlerden belli olur bu senetteki cümlelere dikkat edersek adları geçen ikiBabinin yaptıkları diğer Babi müritlerin isteğine karşı olmadığı görülmektedir.Bahailer, Şah'a karşı yapılan terörünün başarısızlığından sonra terör suçundan kaçmak göstermelik olarak bu olayı mahkûm etmişler.Ancak dünya tarihinde akamete uğrayarak başarısız olan benzer hadiseler, çaresiz kalan failleri tarafından sahiplenilmez.

Açıkça anlaşılan odur ki esasen bu, terör eylemi başta gelen Babiler için kötü bir kararolmamakla beraber, Babilerin hayal kırıklığı, teröristlerin etkin silah kullanma beceriksizlikleriymiş. Zira onların hayıflanarak yaptıkları yorumlara göre silahlarında etkin kurşun yerine saçma mermisi kullandıkları için plan başarıya ulaşamamış! Çünkü saçma mermisi, kurşun mermisi kadar etkili değilmiş!..

**SİYASAL SİĞİNMA MI AİLEVİ MİSAFİRLİKMI?:**

Nasiriddin Şah'a karşı başarısız terör eyleminden sonra İran Devlet Yönetimi Babilerin gözaltına alınması emrini verdi başta gelen Babiler içinde Mirza Hüseyin Ali yani Bahailerin peygamberi, Bahauallah bulunmaktaydı.Nasiriddin Şah'a düzenlenen suikast terörü olayından sonra gelişen sonraki olaylar ve Bahauallah'ın yakalanması, ilgi çekici macera olduğu için biz Nebil Zerendi ve Şevki Efendi dilinden bu macerayı naklediyoruz.

Şevki Efendi, şöyle anlatıyor:

**“HÜKÜMDARA KARŞI SUİKAST GİRİŞİMİ YAPILDIĞI ZAMAN HZ.BAHAULLAH LEVASAN’DA BAŞVEZİRINKONUĞUDI VE BU ÖNEMLİ HABER KENDINE ULAŞTIĞINDA AFŞI KÖYÜNDE BULUNUYORDU (BAHAI DİNİN1.INCI YÜZYILI S.52).”**

**NEBİL ZERENDİ, ŞEVKİ’NİN DEDİKLERİNİ TEYİT EDEREK ŞÖYLE DEVAM EDİYOR:**

**“HZ.BAHAULLAH, CAFERGOLİHAN'IN TEKLİFİNİ KABULETMEYEREK ERTESİGÜN, ŞAH'IN ORDUSUNUN BULUNDUĞU NİYÂVEREN'A DOĞRU YÖNELDİLER. YOLUNYARISINDA BULUNAN ZERKENDE KASABASINA GELDİLER. BU KASABADA BULUNAN RUS SEFARETİNİN SEKRETERİ OLAN MIRZA MECİT, HZ.BAHAULLAH'ı AĞIRLADI (kaynak:NebilTarihi kitabı sayfa:115).”**

Şimdi Şevki dilinden bu hikâyenin devamına bakalım:

**“ZERKANDE KÖYÜNDE O’NU KARŞILAYIP, RUS SEFİRİ PRENS DOLGOROUKİ’NİN SEKRETERLİĞİNİ YAPAN VE ÂMİRİNİNKİNE BİTİŞİK BİR EVDE OUTRAN KAYINBİRADERİ MIRZA MECİD’İN EVİNE GÖTÜRDÜLER (kaynak:Bahai Dininin 1.inci yüzyılı, Sayfa 52).”**

Buraya kadar bu macera normal görünüyor.Bahauallah Nasiriddin Şah suikast terör haberini duyunca, Afce köyünden Şah Menzilgahı olan Niyavarana doğru hareket ediyor.Afce’den Niyavarana giderken Rus Elçisinin sekreteri olan ve Tahran’ın Zerkende mahallesinde oturan kayınbiraderinin evine gidiyor

**ŞAH BU KONAKLAMAYA HAYRET EDİYOR!?**

Şimdi maceranın devamını aynı kaynaktan izliyoruz(kaynak:Bahai Dininin 1.inci yüzyılı S.52):

**“HACİBÜDDEVLEHACI ALI HAN’IN ADAMLARI O’NUN GELDİĞİNİ HABERALINCA HEMEN KOŞUP EFENDİLERİNE BILDİRDİLER, O DA MESELEYİ HÜKÜMDARA ARZETTİ. BUNA SON DERECE ŞAŞIRAN ŞAH GÜVENDİĞİ MEMURLARI SEFARETE GÖNDEREREK SANİĞİN DERHAL KENDİNE TESLİMİNİ TALEPETTİ.”**

Mirza Hüseyin Ali BahauallahınŞahMenzilgahı’na giderken kayınbiraderi evine de gitmesi,hayatın olağan akışına uygun olduğundan, bu durum İran Şahı’nı hayrete düşürmez. Şah’ın hayret etmesine sebep olan olayın nedeni: Bahauallah’ın kayınbiraderininevine değil de RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİNE gitmesidir.Bahauallah’ı takip eden devlet görevlileri, bu haberi Şah’a bildirince, Şah hayret ederek görevli memurlarını Rus elçiliğine sevk ederek göndermiş ve Bahauallah’ın yargılanmak üzere kolluk güçlerine teslim edilmesini talep etmiştir.

## RUS ELÇİSİNİN VEFASI:

Bundan sonraki gelişmeler ile macera daha da ilginçleşiyor!(kaynak: Bahai Dininin 1.inci yüzyılı S.52):

**“Şah’ın elçilerinin isteğini yerine getirmeyi reddeden Rus Sefiri, Hz.Bahauullah’tan BaşVezirin evine gitmesini ricaetti ve Vezire, Rus hükûmetinin ona emanet ettiği çok kıymetli Vedia’nın güvenliğini sağlamasını resmen bildirdi.”**

İşte Çarlık Rusya’sının kendi çıkarları için İran’da fitne çıkararak karışıklık ortamı yaratan oluşumu desteklediği açık ve net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Çarlık Rusyadevletinin ayak izi burada resmen görünmeye başladı.Zira Rus Elçisi,Şah’ın bu emrini reddederek “Bahauullah,Rus Devletinin kıymetli emanetidir (kıymetli vedia)” demiştir ve Bahauullah’ın korunmasını resmen istemiştir.Bu olayı Nebil Zerendiifitiharla aynen naklederek hatta Rus Elçisinin,bu konuda İran Sadrazamını tehdit ettiğide yazmıştır.

Nebil tarihi S.115:

**ŞAH İSE, BÖYLE AĞIR BİR SUÇLA İTHAM EDİLEN BİR ŞAHSIN NE CESARETLE AÇIĞA ÇIKABİLECEĞİNE HAYRETETTİ. HEMEN HZ.BAHAULLAH'I RUS SEFARETİNDEN TESLİMALMASI İÇİN BİR MEMUR GÖNDERDİ. RUS SEFİRİ, HZ.BAHAULLAH'I MEMURA TESLİM ETMEDİ VE MÜBAREK ZATA: "SİZ SADRAZAMIN EVİNE GİDİNİZ" DİYE TAVSİYEDE BULUNARAK SADRAZAMA: "HZ.BAHAULLAH'I BENİM EMANETİM OLARAK SAKLAYIP KORUYACAKSIN, ONU TEHDİTEDEN ENUFAK BİR HADİSE KARŞISINDA SEN MESUL OLACAKSIN" DİYE BİR YAZI YAZDI.**

Bahailerin iddiasına göre eğer Bahauullah’ın Nasiriddin Şah’a düzenlenmiş olan suikast olayında hiç bir rolü bulunmasaydı;İran Şahı, Rus Elçisinin tehdidine rağmen, Bahauullah’ın yakalanması için bu kadar ısrar etmezdi.

## SEFİRİN DOSTÇA HİMAYELERİ:

Rus Çarlığı tarafından Bahauullah’ın korunması için görevlendirilen Rus Elçisinin ısrarve himayesi etkisiz kalınca, İran Sadrazamı, Mirza Ağa Han bile yardımcı olamadı. Bu konuda Bahai eserine bakıyoruz(Nebil Tarihi kitabı s.115):

**“HZ.BAHAULLAH'I HER ZAMAN DESTEKLEYEN MİRZA AĞA HAN, BUSEFER CAN HAVLI VE MEVKİSİNİ KAYBETME KORKUSUNDAN, BUIŞE YANAŞMADI.**

Ve bu maceranın sonu,Şevkini dediği gibi oldu:

**“YAZORTASININ YAKICI SICAĞINDA” YALINAYAK, BAŞIAÇIK, ZINCIRLERE VURULU VE YAYAN OLARAK” NİYAVERAN’DAN TAHRAN’DAKI SİYAHÇAL’A GÖTÜRÜLDÜ. .... BİR ZAMANLAR BAŞKENTİN HAMAMLARINDAN BİRİNİN SUDEPOSU OLAN ATILDIĞI YERALTI ZINDANINA”**(Bahai Dinin1.inci Yüzyılı, S.53).

Rus ÇarlığıElçisi Dalgurki’nin destek misyonu hala bitmemişti o, Bahauallah’ın yakalanmasından sonra kendi himayelerine devam ediyordu.NebilTarihi kitabı bu himayeleri doğrulayarak şöyle yazıyor:

**“UZAKTANUZAĞAHz.BAHAULLAH'INDURUMUİLEİLGİLENEN RUS KONSOLosu, BUSIKINTILI DURUM KARŞISINDA, SADRIAZAMA SERT BIRMESAJ GÖNDEREREK, Hz.BAHAULLAH HAKKINDA, KENDISİNİN GÖNDERECEĞİ BİR DELEGE HUZURUNDA ETRAFİCA BİR SORUŞTURMANIN YAPILMASINI VE NETİCE YAZILI OLARAK KAYDEDİLİP, BU DEĞERLİ TUTUKLU HAKKINDA SON BİR HÜKME VARILMASINI İSTEDİ. SADRAZAM, KONSOLOSUN HABERCİSİNE, BİR AN EVVEL BUIŞIN HALLEDİLECEĞİNİ SÖZVERDİ. BUNUNÜZERİNE, İLK FIRSATTA, RUS KONSOLOSUNUN DELEGESİ, HACİBUDevleve İRAN DEVLETİNİN DELEGESİYLE BİRLİKTE SİYAHÇAL'A GİTTİLER.”**(“Nebil Tarihi” kitabı, sayfa 119).

Rus Çarlığı’nınBahauallah’ın suçsuzluğunda ısrar etmesi hakikaten şaşırtıcıdır ve sorular oluşturmaktadır:

Acaba Rus Elçisi Mutemidmenuçerhan gibi Bahauallah’ın yeni emrine hayran mı olmuştu?Nasiriddin Şah’a düzenlenmiş olan suikast teröründe adı sorumluların başında geçen sanık hakkında İran Hükümetinin son kararınıNebil Tarihi kitabı şöyle anlatıyor:

**“İRAN DEVLETİ, BİRÇOK GÖRÜŞMELERDEN SONRA, Hz.BAHAULLAH'IN BİR AY ZARFINDA İRAN HUDUTLARINDAN DIŞARI ÇIKARAK BAĞDAT'A GİTMELERİNİE MRETTİ.”**(KAYNAK: NEBİL TARİHİ S.120).

İRAN Devletinin bu kararına karşı Rus Çarlığı İmparatorluğunun tepkisi akıl sahibi olan her kesin dikkatini çekebilir:

**“BU HABERİDUYAN RUS KONSOLosu, RUS DEVLETİNİN KENDİLERİNİ AĞIRLAYACAĞINI SÖYLEYEREK, Hz.BAHAULLAH'TAN RUSYA'YA GİTMELERİ İÇİN RİCADA BULUNDU”** (kaynak: Nebil Tarihi kitabı, S.120).

Rus Elçisinin bu isteğinin sıradan göstermelik mi, yoksa Rus Çarlığının resmi bir davetimi olduğunu bizler şimdi bilemiyoruz?Ruslar,Bahauallah için o süreçte geleceğe yönelik belki de yeni bir plan hazırlamaktaydılar?

**BAHAULLAH SONUÇTA IRAK'A SÜRGÜNEDİLDİ:**

Bahauallah, şöyle diyor:

“bu mazlum “TAA” arzından(Tahran’dan) Hz Sultan emriyle Arap Irak’a azmettimi benimle, İran ve Rus Çarlığı Elçiliklerinden temsilciler vardı...”(kaynak: İshrakat ve Çend Makaleyi Diger” kitabında S:103).

Burada bir özellik doğal olarak dikkatimizi çekmektedir: Rus Elçiliğinden Bahauallah’ı uğurlamak için temsilci gelmesi onun için bir iftihar vesilesiymiş; fakat bizim için şu soruyu akla getirirki İran halkı ve devletinin eski düşmanı olan Rus Çarlığı devleti, neden isyancı bir Bab’i olan Bahauallah’ı, bu kadar himaye etmiştir?!

**İMPARATORA TEŞEKKÜR EDİYOR:**

Bahauallah, İran’dakiRus ÇarlığıElçisinin önemli misyonunu ve onun görevini biliyordu.Sefirin karşılıksız yaptığı bütün himayelerin ardından Bahauallah,Rus Çarlığı İmparatoruna teşekkür etmeği kendisine bir borçbilirdi. Şevki Efendi’nin bu hususta yazmış olduğu rapora dikkat ediniz:

**“RUS SEFİRİ İMPARATORLUK FERMANINDAN HABERDAR OLUNCA DERHAL HZ.BAHAULLAH’I KENDİ DEVLETİNİN HIMAYESİNE ALMAKARZUSUNU İZHARETTİ VE O’NUN RUSYA’YA GITMESİ İÇİN HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLAMAK TEKLİFİNDE BULUNDU. HZ. BHAULLAH BU İÇTENTEKLİFİ REDDEDEREK, YANILMAZ BİR İÇGÜDÜİLE, TÜRK İDARESİNDE BULUNAN BAĞDAT KENTINE YERLEŞMEYİ TERCİHETTİ. YILLARCA SONRA RUS ÇARI NICOLAEVITCH ALEXANDER II’ YE HITABEN YAZDIĞI MEKTUBUNDA ŞÖYLE BUYURMUŞTU: “HAPISHANEDE ZINCİRLERE VURULMUŞKEN, SENİN SEFİRLERİN’DEN BİRİ BANA YARDIMDA BULUNDU. BU YÜZDEN TANRI SENİNİÇİN, ONUN KENDİ BİLGİSİNDEN BAŞKA HIÇKİMSENİN İDRAKEDEMAYECEĞİ BİR MAKAM NASİPKİLDİ. SAKIN KI BU YÜCE MAKAMI ELDEN KAÇIRMAYASIN.” KALEMİNDEN İNEN BİR BAŞKA AYDINLATICI İFADE DEŞÖYLE: “BU MAZLUMUN HAPİSTE ACI ÇEKTIĞİ SIRADA İTİBARLI BİR DEVLETİN (RUSYA) SEFİRİ – EBHA VE YÜCE TANRI ONA YARDIMCI OLSUN! - BENİ KURTARMAK İÇİN ELİNDENGELEN HER GAYRETİ GÖSTERDİ. BİRKAÇDEFA SERBEST BIRAKILMAM İÇİN İZİN ÇIKTI, FAKAT ŞEHRİN ULEMASINDAN BAZILARI ENGEL OLDULAR. SONUNDA SEFİR HAZRETLERİNİN RICA VE GAYRETLERİİLE ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTUM. ZATI ŞAHANELERİ, ENBÜYÜK İMPARATOR HAZRETLERİ –**

**YÜCE VE EBHA TANRI ONA YARDIMETSİN! – TANRI AŞKINA BENİ HİMAYEETTİ, BU HİMAYE DÜNYADAKİ AKILSIZLARIN HASET VE DÜŞMANLIĞINI ÇEKTI.”** (kaynak: BahaiDininin 1.inci Yüzyılı, S.73).

(Bahailer yukarıdaki senedi Farsçadan Türkçeye çevirirken Bahauallah'ın Rus Çarlığı İmparatorunu överken “büyük ve teala ALLAH” yazısı yerine bu ibareyi tahrif ederek **“YÜCE VE EBHA TANRI ONA YARDIM ETSİN”**cümlesini kullanmışlar ve Allah kelimesi hezf olmuştur, ayrıca Bahauallah'ın **“Fİ SEBİLİLLAH BENİ HİMAYE ETTİ”** **“ALLAH YOLUNDA BENİ HİMAYE ETTİ”** değil de bunun yerine yine Allah kelimesi hezf olunarak **“TANRI AŞKINA BENİ HİMAYEETTİ”** yazmışlardır).

Bahailere göre ise Rus Devletinin Bahauallah'ı himaye etme macerasının asıl nedeni, Rus Çarlık İmparatorunun şahsi ilgisiymiş ve Bahauallah'ın dediğine göre o, **“TANRI AŞKINA!!”** Bahauallah'ın canını kurtarmıştır.

#### AKILLI VE İNSAFLI BİR HAKEMLİK

Şimdi Naklettiğimiz olayları tekrar gözden geçirelim:

1- Bahauallah, İran Şahı Nasiruddin Şaha suikast olduğu zaman Tahran etrafında olan LEVASAN Kasabasındaydı. Olayın ertesi günü Bahauallah, Şah menzilgahı Niyaverana gitmek isterken yolun ortasında Tahran'ın Zerkende Mahallesinde bulunan Rus Çarlığı Elçiliğine gitti. Aklımıza gelen soru şudur ki: Her ne kadar Niyaveran, Zerkende Mahallesine yakın olsa dayalınız Zerkende Mahallesi, Levasan, Niyavaran yolu ortasında değildir. O halde nasıl olabilir ki Bahauallah, Niyavaran yolundayken, Zerkende'e gitmiş olsun?

2- Aşağıdaki haritada Levasan Kasabası, Afce köyü, Niyavaran ve Zerkende Mahalleleri görülmektedir. Bu harita Google Earth sisteminden kopya alınmıştır. Görüldüğü gibi Zerkende Mahallesi, Afce -Niyavaran yolu üzerinde değil ve Bahauallahda Niyavaran yolundayken, tesadüfen Zerkende'e gidemez. Böylece hiçbir şüpheye yer kalmadan Bahauallahın amacının Niyavaran değil de Zerkende Mahallesinde olan Rus Çarlığı konsolosluğuna sığınmak olduğu anlaşılmaktadır.





Bahauallah'ın ilk başta Zerkendeh'e gitmek niyeti varmış ama bu niyetin sebebi neymiş? Bahai yazılı kaynaklarına göre, Bahauallah'ın Zerkende'ye gidişinin en başta sebebi kendi kayınbiraderini ziyaret etmekmiş. Fakat öncede belirttiğimiz gibi eğer bu ihtimal doğru olsaydı neden Nasiriddin şah bu habere şaşmış ve hayret etmiştir ve onun ardından kendi memurlarını hemen Rus Çarlığı'nın Elçiliğine göndermiştir? Eğer Bahauallah'ın sadece kayınbiraderinin ziyareti söz konusu olsaydı Şah bu olaya şaşmazdı ve Bahauallah'ı Rus Elçiliğinden geri alınması için özel memurlarını sevk etmezdi. Bu söylediklerimize ek olarak yazılı kaynaklarda: "Bahauallah'ı kayınbiraderi evinden değil, Rusya Elçiliğinden alıp getirin" diye yazılmıştır. Böylece ortaya çıkmaktadır ki Bahauallah'ın Zerkendeh'e gelmekteki kast ve amacı, Rus Çarlığı Elçiliğine gitmekten başka bir şey değilmiş.

3- Eğer Rus Çarlık Elçisi ve Bahauallah arasındaki irtibat söz konusu olmasaydı, o zaman neden Rus Çarlığı Elçisi Bahauallah'ı İran Şahının Memurlarına teslim etmekten kaçındı? Bahauallah'ın Rus Çarlığı Elçiliğine sığınmasını, Rusya için bir faydası olmadığını düşünürsek, o zaman Bahauallah'ı teslim etmemesi ve İran Şahının emrine karşı gelerek devletlerarası hukuk kurallarına aykırı davranmasının nedenleri neymiş?

Sonuç şudur ki Bahauallah, kendi canını korumak amacı ile Rus Çarlığı'na sığınmıştır. Ayrıca Bahauallah'ın korunmasının, Rus Çarlığı için çok büyük bir öneminin olduğu

ortaya çıkmıştır. Bu önemli çıkar yüzünden Rus Elçisi, açık bir şekilde ülkeler arası hukuk ve protokol kurallarını çiğneyerek İran Şahı'nın emirlerine rağmen İran Devletine karşı gelmiştir. Bugün şüphemiz yok ki o dönemlerde İran topraklarında İran Devlet ve Milletine yönelik zarar verecek olan her olay, Çarlık Rus Devletine fayda sağlayan yapıdaydı.

4- İran Devleti tarafından, Bahauallah için Irak'a sürgünkararının çıkmasına rağmen Rus Elçisi, Bahauallah'dan hangi sebeplerden dolayı Rusya'ya gitmesini istemiştir? Kuşku yokki bu istek, İran Hükümetinin irade ve isteğine karşı gerçekleştirilmek istenmiştir.

5- Rusya Devleti temsilcisi, Bahauallah Irak'a sürgün edilince; onu, neden uğurlamaya geldi?

6- Bahauallah'ın Rus Çarlığı elçisine değil de Rus Çarlığı İmparatoru şahsına teşekkür etmesi, şu gerçeği göstermektedir ki: Bahauallah'ın Siyahçal'dan kurtulmasında Rus Çarlığı devletinin müdahalesi açık bir gerçektir; yoksa Rus Elçisinin kızının gönlü veya şahsi nedenler için bu müdahale yapılmamıştır. Yine açıktır ki Bahauallah'ın Rus Çarı için dua ve teşekkürü Rus Çarlık Devleti ve Bahauallah'ın arasındaki iki taraflı bir dostluktan kaynaklanmaktadır. Nasilki Bahauallah, bu duada Rus Çarı için şöyle diyor: **“TANRI SENİN İÇİN, ONUN KENDİ BİLGİSİNDEN BAŞKA HIÇKİMSENİN İDRAKE DEMEYECEĞİ BİR MAKAM NASIP KILDI.”**

7- Şunu unutmayalım ki tüm bu olaylar İran ve Rusya arasındaki savaştan sonra muharebe gerginliği döneminde yaşanmıştır ve Rus Çarlık Devleti, o dönemde İran'ın tümünü işgal etmek niyetindeydi. Bu yüzden Bahauallah'ın bu maceralarını önemsiz göstermek mantığa aykırı olmaktadır.

Bahailerin “Kevakibul Durriyye” kitabında bu itirafa dikkat edelim:

**“ÇOK ÖNEMLİ OLAN KONU ŞUDUR KI, O HAZRETLE BİRLİKTE HAPİSTE BULUNAN BABİLERİN TÜMÜ SULTANIN KILIÇ VE GAZAP KAHRINE ŞAMİL OLUP CEZALANDIRILMIŞ OLDULAR FAKAT O HAZRET BU YARGILAMADA EN MEŞHUR KİŞİ OLMALARINA RAĞMEN HAPİSHANEDEN KURTULMUŞ OLDULAR TABİİ KI BU İŞİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN RUS ÇARLIĞI ELÇİSİNİN YARDIMCI ROLÜ KESİNDİR (kaynak: Kevakibul Durriyye kitabı s.336)”**

Evet Hz.Bahauallah'ın şöhreti o zaman belli olur ki!Nasiriddin Şah'a düzenlenen suikast teröründen sonra gözaltına alınan bütün Babiler ölüm cezasını alırken, Bahauallah, Rus ÇarlıkElçisinin yardımları ile kesin bir ölümden kurtuldu.

İşte mübarek Cemal,İmparatorun bu hizmeti karşılığında onun için yalnız Allah'ın bilmiş olduğu bir rütbe arzu etmiştir.

#### KABUL EDİLMEYEN BİR DUA:

Rus Çarlığı ve Bahauallah arasındaki samimi ilişkiyi bildikten sonra aynı kaynaklardan başka bir tarihi olayı açıklıyoruz.

Bu olay Bahauallah'ın oğlu Abdulbeha ile ilgilidir.Rus Çarlık devleti İran Devletine karşı düşmanca tutumu ve diğer taraftan Bahauallah ve Rus Çarlığı arasındaki dostluğun kutsal ve manevi yönüne bakalım

İlk Bahai mabedi olan “MeşrikulEzkar” Rus Çarlığı hükümeti müsaadesiyle Türkmenistan'ın Aşkabat şehrinde bina edildi bu mabedin inşa edilmesinde büyük katkısı olan Rusya imparatorluğuna teşekkür ve hürmet etmek için Abdulbeha tüm Bahaileri görevlendirerek şöyle dedi:

**“BÜTÜN DOSTLAR YÜCE,ÂZAM VE ŞEVKETLİ RUS İMPARATORU ÜÇÜNCÜ ALEXANDER HAZRETLERİ ÖMÜR ÜSTÜNLÜĞÜ VE ONUN GÜÇLÜ DEVLETİNİN ŞEVKATININ ARTMASI İÇİN DUA ETMEKLE VAZIFELENMİŞLER ZIRA BU ZAMANDA MUKADDES ARZDAN GELEN YÜCE ELVAHDA ŞÖYLE BUYRULMUŞTURKI BU MAZLUM KAVİM(BAHAILER) BEHIYYERUS ÇARLIĞI DEVLETİNİN YAPMIŞ OLDUĞU BU HİMAYE VE ADALETİ, EBEDE KADAR GÖZLERİNDEN VE ZİHNLERİNDENSILMIYECEKLERVE AAZAM VE EKREMİMPARATUR HAZRETLERİNİN TEYIDI VE ÖMÜR UZUNLUĞUNUCELLE CELAL TANRIDAN ARZU ETMEKLERİ FARZDIR”**(kaynak: Mesabih-i Hidayet C2.S:282. Yazar:AzizullahSüleymanı, baskı: Emreserlarlecnesi).

İşte bu yazılı kaynak, bizim araştırmalarımız sonucunda bulduğumuz neticeleri teyit eden bir delil oluşturmaktadır.Abdulbaha'nın,Rus Çarlığı devletine yapmış olduğu “merhametli” iltifatı boş yere olabilir mi?

Abdulbaha'nın bu davranışını yukarılarda sunmuş olduğumuz belgelerdeki yazılarla karşılaştırmış olursak Bahai önderleri ve Rus Çarlığı arasında samimi ve sık bir irtibatın bulunduğu anlaşılır olmaktadır.

Amma ne yazık ki sayın Abdulbeha ve Bahauallah'ın bu duaları Rus ÇarlığıDevletinin devamına değil yıkılmasına sebep oldu! Çünkü kısa bir zaman sonraRusya'da Bolşevik devrimi gerçekleşti ve Çarların hakimiyeti devrilerek hükümetleri mahvoldu.

## SON SÖZ:

Yukarıda yazdıklarımızın tümü, Babilik ve Rus Çarlığı arasındaki açık veya gizli olan irtibatlar ve Bahai kitaplarında yazılmış olan konular ile ilgiliydi. Netice olarak yukarıda bahsedilmiş konulara ait yazıdan aşağıdaki sonuçlar elde edilir:

1- Bab, Devlet gözetiminde nezaret altında tutulduğu Şiraz şehrinden kaçışından sonra Hıristiyan ve Gürcü kökenli İsfahan Valisi, kendisini İran merkez hükümeti kararına ra , kendi servetinden Bab'a 40 milyon Frank vermeyi taahhüt etmiş; ayrıca tüm dünya krallarını, Babın inancına davet edeceğini ve Muhammed Şah'ın kız kardeşini Bab ile evlendirmek amacıyla isteyeceğini ve gerekirse İran Şah'ına karşı savaş açacağını ve diğer bütün din adamlarını bu yolda öldüreceğine söz vermişti.

2- Rus Çarlığı Elçisi, Bab'ın idamında orada bulunarak ağlıyor ve idamdan birgün sonra da usta bir ressamla olay yerine gelip Bab'ın cenazesinin resmini yaptırıyor

3- Nasiriddin Şah'a yönelik suikast girişiminde Bahauallah, asıl sanık olarak aranmaya başlamıştır.

4- Bahauallah, yakalanma korkusundan kayınbirader ziyareti bahanesiyle Rus Çarlığı Elçiliğine sığınıyor.

5- Nasiriddin Şah, Bahauallah'ın Rus Çarlığı Elçiliğine sığınma haberini duyunca şaşırarak hayret etmiştir.

6- Şah Özel Hükümet Memurlarını, Bahauallah'ı Rus Çarlığı Elçiliğinden geri almak için Çarlık Rusya Elçiliğinin bulunduğu yere gönderdi.

7- Rus Çarlığı Büyükelçisi, Şah'ın emrine özen göstermeden küstahça Bahauallah'ı İran devlet memurlarına teslim etmiyor.

8- Rus Çarlığı, Elçisi Bahauallah'dan İran Sadrazamının evine gitmesini tavsiye ediyor.

9- Rus Çarlığı Elçisi, İran sadrazamına mektup göndererek şöyle yazıyor: "Bahauallah, Rus Çarlığı devletinin kıymetli emanetidir onun korunması için elinizden gelen çabayı sarf edeceksiniz".

10- Elçinin mektubunda İran Sadrazamına hitaben şöyle denilmiştir: "eğer Bahauallah'a en ufak bir can hasarı gelirse Sen Rus Çarlığı Elçiliği karşısında sorumlusun".

11- Rus Çarlığı Elçisi çabaları ve himayesi Bahauallah'ı kesin ölümden kurtarıyor ve onun Irak'a sürgüne gönderilmesine sebep oluyor.

12- Rus Çarlığı Elçisi Bahauallah'a Rusya'ya gitmesini teklif ediyor

13- Bahauallah, Irak sürgününe giderken Rus Çarlığı resmi devlet temsilcileriorada hazır olmuşlardır.

14- Bahauallah, Rus Çarlığı Elçisine bir levha (makale) yazarak Çarlık İmparatoru'nun yapmış olduğu himaye için teşekkür ediyor ve İmparator NİKOLAVİÇ İKİNCİ ALEXANDER'a şöyle hitap ediyor:

**“YAPMIŞ OLDUĞUN BU KUTSAL YARDIM İÇİN TANRI'DAN BAŞKA HIÇ KIMSENİN BİLEMEDİĞİ BİR RÜTBEME ERMIŞSIN”.**

15- Bahailerin ilk mabedi (MeşrikulEzkar), Rus Çarlığı hükümeti yardımıyla Aşkabat'da inşa edilir

16- Bahailer, Abdulbaha'nın vermiş olduğu hükme göre Rus Çarlığı devletinin yüceliği ve devamı için dua etmekle görevlendirildiler.

#### SONUÇ:

Bize göre yukarıda anlatılan olaylar, İran halkının Babilik ve Bahailik karşısında en çok nefret hissini oluşmasına sebep olmuştur.

İran halkı, bu fırkanın başlangıcından bu güne geçen 170 seneye rağmen hala onları yabancı ve sömürgeci güçlerin geliştirdiği fırkalar olarak bilmektedir. Bu yüzden onlara hiç bir zaman bir din veya inanç gözüyle bakmamaktadır. Bize göre eğer Babilik ve Bahailik akımını Rus Çarlığı ve/veya İngiliz devletlerinin başlattığı ve oluşturduğu fitne değilse bile, bu iki sapık akımın, bu iki devletin kucağında ve himayesiyle büyümüş oldukları kesindir. Kaldı ki tarihsel sürece baktığımızda, elimizde bulunan yazılı belge ve delillere göre şurası açık bir gerçektir ki, sömürgeci olan bu iki devlet kendi hedefleri yolunda Babilik ve Bahailik akımlarından olabildiğince yararlanmışlardır.

Ayrıca siz değerli okuyuculara şu hususu da hatırlatmak isteriz ki biz Babilik ve Bahailiğin batıl olduğunu, yalnız yukarıda yazdıklarımızla değil onların önderlerinin birbirinden farklı yüzlerine ve birbirine farklı ve zıt sözlerinden anlamaktayız. Kuran'ı Kerim'de şöyle buyuruluyor (4/NİSÂ SURESİ AYET-82):

افلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

“Onlar hâlâ Kur'ân'ı tedebbüretmezler (düşünmezler) mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pekçok ihtilâf bulurlardı.”

Kuran-ı Kerim hakkında inmiş olan bu şerif ayetin manası diğersahte iddiacılar için kullanılır yani eğer bazı hilebaz kimseler Allah tarafından vahiy sözü getirmiş olduklarını

iddia etseler onların sözlerinde sık sık birbirine zıt, aykırı sözler olacaktır; böylelikle onların yalancı oldukları ortaya çıkmış olacaktır.